



Gouda, 3 april 2026

L'Esprit du Chemin trekt verder ...

Beste mensen,

Eind september 2025 hebben jullie onze laatste nieuwsbrief ontvangen. Inmiddels ligt de winter alweer achter ons, loopt de natuur uit en verzamelen wij spullen voor onze jaarlijkse reis naar het zuiden. Die is dan wéér iets korter. Naar Saint-Jean-Pied-de-Port was het 1.450 km, naar Le Chemin 650 km en nu, voor het eerst naar Vézelay: 625 km ;-)
We vertrekken iets later dan gewoonlijk: omdat het kan (we hoeven nu geen herberg te openen op een vaste datum) en vooral omdat het goed past bij wat we nog in Nederland willen doen. We vertrekken morgen, zodat we Pasen kunnen vieren in Vézelay. Maar vóór het zover is willen we jullie graag bijpraten.

DANKJEWELKOM

Vrij kort na onze terugkomst uit Vézelay was er, op 25 oktober (2025), een buitengewone editie van DankjeWELkom: een feestelijke bijeenkomst voor vrijwilligers van L'Esprit du Chemin. Tijdens die bijeenkomst vierden we de overdracht van de herberg aan Yvonne en René, die daarvoor ook familie, vrienden en anderen hadden uitgenodigd. Wij waren te gast op de plek waar zij 16 jaar geleden hun ZorgErf hebben opgericht: het LandHuis in Putten. In totaal waren we met zo'n 80 gasten. Ook het buitenland was vertegenwoordigd: Liesbet uit Vlaanderen en Adalbert uit Duitsland. Het was een feestelijk moment voor kennismaking, een terugblik op het seizoen én de plannen voor de toekomst!



Na het feest zijn wij doorgerezen naar Harlingen en de boot naar Terschelling. Even een weekje ertussen uit om juist daar een cirkel rond te maken. Alweer, want ook in december 2013, toen we *dachten* dat we de herberg in Saint-Jean-Pied-de-Port hadden verkocht, waren we daar geweest. Dat werd bijna een traumatische gebeurtenis, want die week kregen we ineens een mailtje van de koper dat het niet door ging. Geen toelichting, geen excuses, niks, ook later niet. Heftig hoor, ook omdat we al spullen hadden overgebracht

naar de Bourgogne. Bovendien: wat nu? Na een overvol seizoen moesten we die winter meteen weer aan de bak. Er raasde niet alleen buiten een storm, maar ook van binnen, misschien nog harder. Meer weten? Sla ons boek er nog maar eens op na: bladzij 156. ;-)

Dit keer was het gelukkig heel anders. Alles was in kannen en kruiken. Wat een heerlijk vrij gevoel! Het werd een prachtige week op ons favoriete waddeneiland. We logeerden in één van de laatste huisjes van Oosterend. Bijna geen mens te zien. Na 35.000 pelgrims een heerlijk contrapunt, nietwaar? De cirkel was gesloten - en hoe!

DE KWALITEIT VAN DE EENVOUD

Hoe bijzonder wil je het hebben? Op de allerlaatste dag van ons bestaan als herbergiers in Le Chemin, was er ineens een filmisch slotakkoord: een interview met ons. De video werd gemaakt door Joris Zee (interview) en Arne Verbrugh (beeld en geluid). Joris overnachtte in 2024 als pelgrim in onze herberg — en keerde nu, samen met zijn vriend, terug vanuit hun gedeelde fascinatie voor 'de binnenwereld van de mens'.

Het gesprek begint voor de basiliek van Vézelay, vlak nadat Arno daar een rondleiding heeft gegeven, en verplaatst zich daarna naar de herberg zelf. We zullen eerlijk zijn: na een intens, laatste seizoen staan we er heel moe op. Maar misschien past dat juist wel bij dit unieke moment - rauw, echt, ongepolijst.

Inhoudelijk zijn we dankbaar voor wat is vastgelegd. Het is een gesprek geworden dat echt ergens over gaat. Nieuwsgierig? Je kunt het interview bekijken en beluisteren via de website van Joris en Arne: www.richting.org.



POP-UP HERBERG

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan... Huberta liep al enkele jaren in Gouda rond met het idee om een pop-up herberg te beginnen. Hoe leuk zou het zijn om ook in Nederland die echte pelgrimsontmoetingen te hebben, zoals in de herberg. [Gouda bij Kaarslicht](#) leek haar een uitstekende activiteit om bij aan te haken, maar waar begin je?! De eerste jaren bezocht ze plekken als de Jeruzalemkapel (ooit gesticht door pelgrims, nu eigendom van een chique hotel en in gebruik als stoelenopslag) en schreef ze mails naar de organisatie. In 2024 speelde ze een middeleeuwse dame in de oudste straat van Gouda, om gasten welkom te heten. En dat werkte: op 12 december j.l. veranderde het atelier van Noortje in een heuse pop-up herberg. Samen met Frida, Albert en Yvonne ontvingen we in 10 rondes zo'n 120 gasten met warme chocolademelk. We vertelden het kerstverhaal 'Geen stille nacht', met lichtbeelden en live geluiden. En er ontstonden mooie gesprekken doordat de deelnemers zich met het 'kerst-balletje-balletje' aan elkaar voorstelden. Een

langgekoesterde droom werd werkelijkheid!



EEN BEELD VOORUIT WERPEN

De vorige nieuwsbrief sloten we af met: « *Tja, daar zitten we dan in onze nieuwe 'inspiratieplek voor pelgrims'-in-aanbouw. Voorlopig is het vooral kamperen in een bouwput ... Inspiratieplek? Wat houdt dat dan in?, vragen sommigen ons. Logisch. We gaan het ontdekken. De inspiratie is er, de plannen komen met de tijd, vast en zeker.* »

Daarvan zijn we nog steeds overtuigd. Maar, vroegen we ons af, wat is ons verhaal in de tussentijd? Het antwoord kwam al doende:

- we vernieuwen onze website — want ja, we zijn geen herberg meer. Kunnen we aangeven wat ons zo boeit in Vézelay?
- we maken een nieuwe editie van ons verhaal *Reis van Betekenis*, geïnspireerd door de bijeenkomsten die we daarover hielden in verschillende pelgrimsregio's, in Nederland en Vlaanderen,
- we geven onze set van 24 Inspiratiekaarten opnieuw uit.

Zo gezegd, zo gedaan... en voor we het wisten, was de winter weer een stuk voller dan gepland. Is het de aard van het beestje? ;-)

De middeleeuwse mysticus Meister Eckhart schreef: *“Als de ziel iets wil ervaren, werpt zij een beeld voor zich uit en stapt er vervolgens in.”* Misschien is dat precies wat hier gebeurt. Met de vernieuwde website, *Reis van Betekenis* en de Inspiratiekaarten werpen we een beeld vooruit — en gaan we zelf op weg om het waar te maken.

Reis van Betekenis is er nu ook als boekje. De Inspiratiekaarten waren er al, maar zijn in de nieuwe editie nog mooier geworden. Nieuw is ook het reisetui: met het boekje, de kaarten en een pen — alles bij elkaar, klaar om mee op pad te nemen.

Benieuwd? Dit zijn de links naar al dat nieuwe:

- [website L'Esprit du Chemin](#)
- [Reis van Betekenis](#)
- [Inspiratiekaarten](#)

Met heel veel dank aan webmaster Wiert en aan vormgeefster Astrid!

Over beelden gesproken: terwijl we aan de website werkten, dachten we ineens aan een lied over 'la maison bleue'. Het verbeeldt precies wat wij voor ogen hebben met onze inspiratieplek. Nieuwsgierig? [Lees en luister verder op onze website.](#)



GRAND SITE DE VÉZELAY

Op 26 januari j.l. is het label [Grand Site de France](#) toegekend aan Vézelay en omgeving. Het label heeft als doel: "de bescherming van natuurlijke monumenten en gebieden met een artistiek, historisch, wetenschappelijk, legendarisch of schilderachtig karakter". De toekenning van het label wordt dit jaar uitgebreid gevierd met allerlei activiteiten. Wil je mee doen: hou de agenda in de gaten. Wij hebben ons al aangemeld als vrijwilligers.

LANDELIJKE BIJeenKOMSTEN

Op 14 maart verzorgden wij, op verzoek van de vereniging [Pelgrims naar Rome](#), het middagdeelte van hun landelijke bijeenkomst, met als thema: Reis van Betekenis.

Een week later deden we mee met de landelijke bijeenkomst van het [Nederlands Genootschap van Sint Jacob](#). Het was de start van het jubileumjaar (40 jaar Genootschap), met als thema: de *Klank van de Camino*. Huberta en Liesbet verzorgden twee keer een workshop Dagboektekenen. Wij gaven samen twee keer de workshop *Samen-klinken*. Wij lieten muziek horen die belangrijke momenten op onze pelgrimsreizen markeerde. En we nodigden de deelnemers uit om hetzelfde te doen.

Tijdens die landelijke bijeenkomsten boden de reisetuis aan op basis van een donativo. Zo vierden wij ons nieuwe avontuur in Vézelay én het jubileum van het Genootschap. Op 21 maart bood Huberta het eerste reisetui aan aan de voorzitter van het Genootschap, Piet van Adrichem (Onderaan deze brief staat haar tekst.)

Mocht je zelf ideeën hebben om deze etui te gebruiken - laat het ons weten.



KOMEND SEIZOEN

Komend seizoen zal vooral in het teken staan van de verbouwing van ons huis aan de Route de l'Étang, de inrichting van de tuin, enzovoorts. We gaan zien hoe het loopt. We hadden gehoopt dat aannemer Mathieu half april aan de slag zou gaan, maar dat blijkt niet haalbaar. Door het slechte weer in het najaar hebben andere werken flink vertraging opgelopen. Als we terug zijn in Vézelay gaan we samen met hem een nieuw plan maken. Voorlopig hebben we nog genoeg zelf te doen ;-)

Heb je zin om mee te doen? Laat het ons weten: info@espritduchemin.org.

Daarnaast geeft Arno in principe elke woensdagmorgen een Nederlandse rondleiding in het Maison du Visiteur en in de basiliek. Hij doet dat als vrijwilliger, maar het Maison vraagt natuurlijk een bijdrage voor deelname (ook omdat de basiliek een bijdrage vraagt).

Meer informatie: [op onze vernieuwde website](#), ook onder [nieuws](#).

Na de eerste twee tekenweken in Le Chemin, in 2024 en 2025, organiseren Huberta en Liesbet dit jaar voor het eerst een dagboek-tekenweek in Vézelay, van 18 tot 26 juli. Er zijn nog een aantal plekken vrij, kijk voor meer informatie [op onze vernieuwde website](#).



Dat is het voor nu. Vanuit Vézelay sturen we vast weer een keer een nieuwe brief. We wensen jullie een mooi voorjaar!

Hartelijke groeten, en graag tot ziens,
Arno en Huberta

Heb je opmerkingen over deze nieuwsbrief of suggesties voor het vervolg in Vézelay? We horen graag van je. Laat ons ook weten als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Dan halen we je meteen van de lijst. Mail naar: info@espritduchemin.org

Tekst aanbieding Reisetui – Reis van Betekenis
Landelijke bijeenkomst Nederlands Genootschap van Sint Jacob – 21 maart 2026

Beste mensen, beste Piet, lief genootschap,

Op 21 maart, 1999, liep mijn man Arno de straat uit ... op weg naar Santiago.
Ik bleef achter. Met vragen. Met twijfel. Eerlijk gezegd ... met zo'n onbestemd gevoel.

Maar wat we toen niet wisten:
daar begon een reis die ons leven zou veranderen.

Want een pelgrim reist niet alleen naar een plek.
Je reist ook naar iets in jezelf, een innerlijke reis.
En ergens onderweg ... vind je een schat -
Geen goud- , maar iets wat je meeneemt naar huis.
En daar weer deelt. Met jezelf, met anderen.
Die schat ziet er voor iedereen anders uit ... maar we kennen hem allemaal - en dat is
misschien wel
wat ons genootschap verbindt: wij zijn schat-vinders !

27 jaar later mogen wij zeggen: die schat heeft ons leven gevormd.
We bouwden twee herbergen,
ontvingen samen met andere vrijwilligers, duizenden pelgrims,
en nu bouwen we aan een inspiratieplek in Vézelay,
waar al meer dan 1000 jaar mensen op weg gaan.

Wat een rijkdom. En daar willen we nu, ter ere van die 40 jaar, graag iets van doorgeven.

We maakten een pelgrimsetui, geïnspireerd onze eigen tochten, en door de 1000 verhalen
van onze
gasten om dat schatvinden te ondersteunen.
Met een boekje: Reis van Betekenis, met inzichten over die innerlijke reis
En inspiratiekaarten - als een wandelmaatje voor onderweg, en na thuiskomst.

Piet, ik ben heel blij jou het eerste exemplaar te mogen overhandigen.

En voor jullie allemaal:
Hij ligt daar op jullie te wachten voor een donativo. Voor jou, om cadeau te doen.
Maak je reis van betekenis.
En word, en blijf ... schatvinder.

¡Buen camino!